

OPENBARING HOOFDSTUK 7

DE BESCHERMING VAN DE STRIJDENE KERK

EN

DE HEERLIJKHEID VAN DE TRIOMFERENDE KERK

De Strijdende Kerk is de Kerk betrokken in de geestelijke strijd op de aarde tussen de eerste komst en de wederkomst van Christus. De Triomferende Kerk is de Strijdende Kerk die zijn overwinning viert na de wederkomst van Christus. Bij de eerste komst van Christus wordt de Strijdende Kerk verzegeld en dus beschermd en mag zij al weten hoe zij bij de wederkomst van Christus zal triomferen!

DEEL 1. Openbaring 7:1-8. DE BESCHERMING VAN DE STRIJDENE KERK.

Vóór de zeven bazuinen van oordelen geblazen werden (8:2) en vóór de vier winden van vernietiging toesloegen (7:1), kreeg de apostel Johannes een visioen te zien over de bescherming van de Strijdende Kerk te midden van deze oordelen op de aarde.

(1) De engelen.

7:1 Hierna. De twee oorspronkelijke woorden in het Grieks worden gebruikt om een nieuw visioen te introduceren (4:1; 7:1; 18:1; 19:1). De visionaire toestand van Johannes (i.e. geestvervoering) dat in Openbaring 4:1-2 begon wordt in Openbaring 7:1 voortgezet. Maar terwijl Openbaring hoofdstukken 4 t/m 6 een duidelijke eenheid vormen, is het verband met Openbaring hoofdstuk 7 minder. Hoewel deze een ander visioen is, is er geen onderbreking in de visionaire toestand van Johannes of in het visioen als geheel. Dus, de waarheid die God in hoofdstuk 7 openbaart houdt verband met hoofdstuk 6 die daaraan voorafgaat en met hoofdstuk 8 die daarop volgt. Openbaring hoofdstuk 7 is een hoofdstuk in het midden.

zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Engelen zijn dienaren van God. Enerzijds dienen zij mensen die de zaligheid zullen beërven (Heb 1:14) en anderzijds voeren zij Gods oordelen uit (7:1; zie 14:18; 16:5; 20:1-3). Het beeld is van vier goede engelen die de vier winden van de aarde tegenhouden totdat de dienaren van God allemaal op hun voorhoofden verzegeld waren. Zij zijn de vier engelen die God macht gegeven heeft om door middel van de vier winden schade te brengen op het land en zee (7:2). Zij moeten niet vereenzelvigd worden met de vier slechte engelen die bij de Eufraat Rivier vastgebonden zijn (9:14). De vier goede engelen staan symbolisch in de vier windrichtingen (Jer 49:35-36; Mt 24:31) en symboliseren dat Gods engelen overal op de aarde tegenwoordig zijn!

Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. De vier winden zijn instrumenten van Gods toorn en oordeel, een beeld van vernietiging (Job 1:19; Ps 83:16; Jes 41:16; Jer 4:11-12; Jer 49:35-36). Zij omringen de hele aarde waarop mensen wonen en kan op elk moment op elk plaats toeslaan zoals God dat bepaalt! Zij vertegenwoordigen niet specifiek aantoonbare oordelen op de aarde, maar symboliseren Gods verschrikkelijke oordelen die de aarde en zijn bewoners bedreigen. Zij worden niet weer in het boek Openbaring genoemd en zijn dus waarschijnlijk een samenvatting van al Gods vernietigende oordelen die plaatsvinden onder de zegels, bazuinen en schalen. Het feit dat deze engelen de vier winden tegenhouden symboliseert dat ook de vernietigende oordelen van God onder het soevereine beheer van God staan! Gods engelen die vernietiging brengen kunnen niets doen tenzij God hen gezag en macht "geeft" om schade te veroorzaken (7:2). Vergelijk dit met Gods vier ergste oordelen: zwaard, honger, wilde dieren en pest (Ezech 14:21).

(2) Het verzegelen.

7:2a En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat. Deze engel is niet Christus, maar staat in dienst bij Christus, omdat hij zegt, "Onze God" (7:3). Hij komt van het oosten, de richting waarvandaan het licht en warmte komt. Hij bepaalt niet wie er verzegeld wordt, maar voert het verzegelen wel uit. Alleen de Heere kent wie van Hem zijn (2 Tim 2:19) en dus alleen Hij bepaalt wie er verzegeld wordt!

met het zegel van de levende God.

Verzegen symboliseert drie dingen:

▪ **Verzegen symboliseert eigendom.**

De christen behoort aan God. De zegel bestaat uit de Heilige Geest en betekent dat de christen wedergeboren is (met de Geest gedoopt is) (Ef 1:13; Rom 8:16; 2 Kor 1:22; 2 Tim 2:19).

▪ **Verzegen symboliseert echtheid.**

De christen is echt. Wat de christen bezit (m.n. de gerechtigheid van Christus) is echt en gewaarborgd (zie Esther 3:12). God schenkt de doop met water als een zichtbaar teken en zegel van de onzichtbare doop met de Heilige Geest (zie Rom 4:11).

▪ **Verzegelen symboliseert bescherming.**

De christen is beschermd tegen het knoeien van vijanden (Mt 27:66). Hij is vooral beschermd tegen de eeuwige verdoemenis (Jh 10:28-29; Rom 5:9-10).

7:2b En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen:

7:3 en zei: 'Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben'.

▪ **Verzegelen gedurende de oudtestamentische periode.**

In Ezechiël 9:1-11 gaf God aan de profeet Ezechiël een visioen over verzegelen. God ging de verschrikkelijke zonden van Israël en Juda straffen. Eerst zond God een man met een schrijverskoker aan zijn middel om "een merkteken"¹ op de voorhoofden van mensen te plaatsen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in hun midden in Jeruzalem gedaan werden. Daarna zond God andere mannen om met dodelijke wapens iedereen te doden die geen merkteken van bescherming op zijn voorhoofd had! De mensen met het merkteken op hun voorhoofd vertegenwoordigen het geestelijke overblijfsel van Israël (Jes 1:8-9; 4:2; 6:13; 10:20-22; 28:5; 37:4,31-32; 46:3; Joël 2:32; Rom 9:29) die NIET in Gods oordelen gedood zouden worden.

▪ **Verzegelen gedurende de nieuwtestamentische periode.**

De eerste vier bazuinen vertegenwoordigen oordelen die het land (de aarde), de zee, de waterbronnen en de hemelse lichamen indirect treffen (8:6-12). In Openbaring 8:7 wordt een derde deel van alle bomen en al het groene gras op de aarde met hagel en met vuur vermengd met bloed vernietigd. Dus, worden de dienaren van God verzegeld vóór het blazen van de zeven bazuinen van Gods oordelen! *God begint niet met Zijn oordelen alvorens Hij Zijn eigen volk, Zijn dienaren, verzegeld heeft!*

Eveneens in Openbaring 7:2-3 gaf God aan de apostel Johannes een visioen van verzegelen. God gaat de volgende oordelen op de aarde brengen:

- zegels van verdrukking, vervolging en rampen (6:1-17)
- bazuinen van Gods waarschuwend oordelen (ch.8-9)
- donderslagen van Gods ongeopenbaarde oordelen (10:3-4)
- en schalen van Gods finale toorn (hfst. 15-16)

Maar eerst wordt Gods zegel van bescherming op de voorhoofden van Zijn volk, Zijn dienaren, aangebracht. Dan pas worden Gods decreten m.b.t. verdrukkingen, vervolgingen, rampen en oordelen uitgevoerd die mensen indirect en direct affecteren.

▪ **De zegel bestaat uit de naam van God/Christus.**

De mensen die het merkteken op hun voorhoofd ontvangen vertegenwoordigen Gods uitverkorenen, de wedergeboren christenen. Het verzegelen bestaat uit het aanbrengen van de naam van God/Christus op hun voorhoofden (zie 14:1; 22:4). De verzegelden worden "de dienaren van onze God" genoemd, omdat wat hen van anderen onderscheid is dat zij alleen de God van de Bijbel dienen! Zij dienen niet de goden van de handel en het materialisme en zij dienen ook niet de goden van de andere godsdiensten!

▪ **Verzegelen beschermt tegen eeuwige verdoemenis.**

Nadat alles wat er tussen de eerste komst en de wederkomst van Christus moest gebeuren, heeft plaatsgevonden:

- na de uitvoering van Gods oordelen (hoofdstuk 8 en 9)
- na de voltooiing van de bittere strijd om te getuigen (hoofdstuk 10-11) en
- na het vechten van de oorlog tussen Christus en Zijn vijanden op de aarde (hoofdstuk 12 en 13)

dus, aan het einde van de geschiedenis in de wereld, worden Gods volk nog steeds in volle getal (144 000) gezien staande in de tegenwoordigheid van Christus (14:1-7)!

Dus, het getal 144 000 vertegenwoordigt de hele oudtestamentische Kerk/Gemeente (alle oprechte gelovigen in de Christus Die nog zou komen) en de hele nieuwtestamentische Kerk/Gemeente (alle oprechte gelovigen in de Christus Die al gekomen is) door heel de wereldgeschiedenis heen! De verzegeling symboliseert de bescherming van de hele Kerk/Gemeente van de eeuwige verdoemenis. Christenen worden echter NIET beschermd tegen de zegels, de bazuinen, de donderslagen en de vertrapping door het beest uit de afgrond. Christenen moeten en zullen door "de grote verdrukking" heengaan (7:14)²! Maar christenen zijn WEL door heel de nieuwtestamentische periode verzegeld als teken dat zij aan God (Christus) horen en voor eeuwig verlost zijn! Zij zijn precies dezelfde groep mensen als "de menigte die niemand kon tellen" in Openbaring 7:9!

Niet één van Gods volk gaat ooit verloren gedurende de hele wereldgeschiedenis! Wie God verzegeld heeft, d.w.z. bezit en beschermt, is voor eeuwig veilig (Jh 6:39; 10:28; 17:12; 18:9; Rom 8:1,29-30; Fil 1:6)! Jezus Christus zegt, "Uit hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren laten gaan" (Jh 18:9)!

¹ Hebreeuws: Tav, de 22^{ste} (laatste) letter van het Hebreeuwse alfabet. In Hebreeuws heeft het niet de vorm van een "T" (een van de mogelijke vormen van het kruis). Het betekent gewoon "merkteken".

² In tegenstelling met de bedelingenleer.

(3) De twaalf stammen.

7:4-8 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren:

144 000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.

Uit de stam Juda waren er 12 000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12 000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12 000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12 000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12 000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12 000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12 000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12 000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12 000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12 000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12 000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12 000 verzegeld.

Johannes heeft deze menigte van verzegelde mensen niet *gezien*, maar heeft wel het getal van hun aantal *gehoord*! Op de aarde kunnen wij niet vaststellen wie echt verzegeld is, wie echt wedergeboren christenen zijn. Alleen de Heer kan in het hart van mensen kijken en alleen Hij weet wie van Hem zijn (2 Tim 2:19). Daarom krijg ook Johannes niet de gelegenheid hen te zien.

▪ De beschrijving en het getal van de twaalf stammen zijn symbolisch.

De naam “12 stammen” is symbolisch. Het boek Openbaring is met opzet in symbolische taal en symbolische getallen geschreven (1:1). Beiden de beschrijving “12 stammen” en het getal “144 000” zijn symbolisch. Dit is duidelijk in de context en ook in de rest van de Bijbel. Hoewel de wijze van spreken en de beschrijving van het volk van God uit het Oude Testament genomen is, *zijn de namen van de twaalf stammen niet letterlijk en de volgorde van de namen ook niet normaal.*

▪ De namen van de twaalf stammen zijn niet letterlijk.

De letterlijke lijst van namen van de twaalf zonen van Jakob zijn: van Lea: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issaschar en Zebulon; van Rachel: Jozef (met zijn zonen: Efraïm en Manasse) en Benjamin; van Bilha, de slavin van Rachel: Dan en Naftali; en van Zilpa, de slavin van Lea: Gad en Aser (Gen 35:23-26). In de lijst van twaalf stammen van Israël erfden de twee zonen van Jozef (Manasse en Efraïm) een deel van het land in de plaats van Jozef en Levi (Num 1:20-47; Joz 14:1-5; Joz 18:5-7). Hoewel Simeon en Levi als gevolg van hun gewelddadige woede (Gen 34:25) verspreid in Israël leefden, werden zij toch als twee van de twaalf stammen van Israël gerekend (Gen 49:5-7; Joz 19:9; Joz 21:1-3).

In Openbaring 7 ontbreken echter de namen van Efraïm en Dan uit het lijst van de twaalf stammen en worden verplaatst door Jozef en Levi, die nooit als stammen met een stuk van het land waar zij woonden gerekend werden!

• Ephraïm.

De halve stam van Efraïm wordt weggelaten en door zijn vader Jozef (nu als stam gerekend!) vervangen, omdat Efraïm verantwoordelijk was voor de splitsing van het koninkrijk van Israël in twee koninkrijken en veroorzaakte dat het noordelijke koninkrijk van Israël door afgoderij van God afviel (1 Kon 11:26; 1 Kon 12:19-20,27-33; Ps 78:9-11,67).

• Dan.

De stam van Dan wordt weggelaten en door Levi vervangen, omdat Dan schuldig was het centrum van afgoderij te zijn met heidense priesters to de ballingschap toe (Richt 18:30-31; 1 Kon 12:29). Dan werd genoemd: “een slang op de weg, en adder op de pad (Gen 49:17).

Daarom worden mensen die alleen gelovigen in naam zijn onder beide de Joden en de niet-Joden niet in “Gods volk” ingesloten (Mt 7:21; Mt 8:11-12; Mt 21:43)!

▪ De volgorde van de namen van de twaalf stammen zijn niet normaal.

De naam van Juda wordt het eerst genoemd in plaats van Ruben, omdat de Messias, Jezus Christus uit de stam van Juda voortkomt (Gen 35:23-26). Dus worden de twaalf stammen van Israël in het boek van Openbaring beschreven in het licht van de nieuwtestamentische vervulling!

▪ De namen van Gods volk in het Oude Testament en het Nieuwe Testament zijn gelijk.

In het Nieuwe Testament wordt Gods volk met dezelfde namen genoemd als in het Oude Testament.

- Gods eerstgeboren zoon (Ex 4:22; Jer 31:9; Heb 12:23)
- Gods zonen en dochters (Jes 43:6-7; 2 Kor 6:18)
- De stad Jeruzalem (een symbool voor Gods volk) wordt genoemd: een vrouw, of de bruid, of de vrouw (Jes 54:1,11-12; Openb 21:9-10)
- De twaalf stammen (Gen 49:28; Openb 7:4; Openb 21:12; Jak 1:1)
- Een koninkrijk van priesters (Ex 19:6; 1 Pet 2:9; Openb 1:6)
- Een heilig volk (Ex 19:6; 1 Pet 2:9)
- Gods uitverkoren volk (Dt 7:6; 1 Pet 2:9)
- Gods verbondsvolk (Lev 26:12; 2 Kor 6:16)
- Een verstrooid volk, vreemdelingen (Dt 30:1; Ps 105:10-12; Ezech 12:15; Esther 3:8; 1 Pet 1:1)
- De eersteling van Zijn opbrengst (Jer 2:3; Jak 1:18)
- Schape uit de schaapskooi van Israël en uit schaapskooien van andere volken (Ezech hfst. 34; Jh 10:16)

- Israël (1 Sam 7:23; Gal 6:14-16)
- Joden (Zach 8:22-23; Rom 2:28-29)
- Sion (ook een symbool voor Gods volk)(Jes 51:16; Jes 52:7; Heb 12:22-24)
- Het huidige Jeruzalem en het Jeruzalem dat boven is (Gal 4:25-26)
- Tempel van God (ook een symbool voor Gods volk) (2 Kor 6:16)
- God riep Zijn Kerk/Gemeente tot Zich door de verkondiging van het evangelie gedurende de oudtestamentische periode (Rom 10:18-21; Gal 3:8; Heb 4:1-3) en gedurende de nieuwtestamentische periode (Hd 20:24; zie Hd 13:44-49).
- Gelovigen uit de Joden en uit de Grieken worden met één Geest gedoopt tot één lichaam (ook een symbool van Gods volk). Zij krijgen één Geest te drinken (1 Kor 12:13)
- Beiden worden “Kerk” (Hebreeuws: qahal; Grieks: ekklesia) genoemd (Ps 107:32; Mt 16:18; Hd 8:2; Hd 9:1).
- Christenen (gezalfd en)(Hebreeuws: meshichi; Grieks: christoi) (Psalm 105:15) (Handelingen 11:26) (christianous) tussen de niet-christenen in de wereld!
- Beiden zijn leden van één Lichaam (Ef 3:6)
- Beiden zijn erfgenamen (Ef 3:6; Gal 3:29)
- Beiden zijn deelgenoten van Gods beloften in Christus (Ef 3:6; 2 Kor 1:20)

De 144 000 bestaat niet alleen maar uit Joden, omdat:

- zij allen (ook niet maar een kleiner groep bevoorrechte christenen) zijn door Christus gekocht (14:3)
- zij allen dragen de naam van Christus op hun voorhoofden (7:3)(14:1-7)!
- zij allen zijn dienaren van Christus (7:3)(1:1; 2:20; 5:9-10; 6:11; 19:2,5).

▪ **De twaalf stammen zijn een symbool van Gods volk, van Gods dienaren.**

Er is geen enkel aanwijzing in de Bijbel dat de mensen die verzegeld worden beperkt moeten worden tot de Joden, de fysieke afstammelingen van Israël, of dat alleen Joodse christenen bedoeld worden. Ook de christenen uit heidense achtergrond zijn het volk van God, de dienaren van God. Alle oprechte christenen op de aarde zijn verzegeld! Het boek Openbaring werd gericht aan “de dienaren van God/Christus” (1:1), “aan ieder die de woorden van de profetie lezen en in acht nemen” (1:3). De dienaren van Christus in Openbaring 2:20 komen uit heidense achtergrond en zijn mensen die horen tot de gemeenten in de wereld (2:23,29)! De dienaren van God (i.e. een koninkrijk van priesters) in Openbaring 5:10 zijn mensen die met het bloed van Jezus Christus gekocht zijn uit elke stam, taal, volk en natie op de aarde! Dus, “de dienaren van God” zijn christenen!

Conclusie. “De twaalf stammen van Israël” zijn een symbool voor Gods volk in het Oude Testament en voor Gods volk in het Nieuwe Testament. Zij zijn de uitverkorenen die God door Jezus Christus bijeenbrengt uit beide de Joden en de niet-Joden door heel de wereldgeschiedenis heen (Rom 9:6b; 2 Kor 6:16-18; Gal 6:14-16; Ef 2:11-22; Ef 3:2-6; Jak 1:1; 1 Pet 1:1). Zij bestaan uit het absolute volledige getal van Gods volk vanaf de schepping tot de herschepping van alle dingen (Rom 11:25-26).

(4) De 144 000.

▪ **De Strijdende Kerk op de aarde vóór de wederkomst van Christus.**

Het getal 144 000 in Openbaring 7:4 is een symbool en vertegenwoordigt *de hele Strijdende Kerk vóór de wederkomst van Christus*. De Kerk bestaat uit Gods volk op de aarde gedurende de oudtestamentische periode en gedurende de nieuwtestamentische periode. Zij zijn allen verzegeld door heel de wereldgeschiedenis heen, d.w.z., *beschermd*, niet tegen de zegels van verdrukking, vervolging en rampen, niet tegen de bazuinen van Gods oordelen, maar wel tegen de eeuwige verdoemenis (de schalen van Gods toorn) door heel de wereldgeschiedenis heen (Mt 24:24; Jh 6:39; Jh 10:28; Jh 18:9)!

▪ **De Triomferende Kerk in de hemel ná de wederkomst van Christus.**

Het getal 144 000 in Openbaring 14:1 is ook een symbool en vertegenwoordigt *de hele Triomferende Kerk ná de wederkomst van Christus*. De Kerk bestaat uit Gods volk in de hemel gedurende de oudtestamentische periode en gedurende de nieuwtestamentische periode. Door heel de wereldgeschiedenis heen zijn zij allen door het bloed van het Lam gekocht en dus gered van Gods toorn (in het laatste oordeel)(Rom 5:9-10)!

▪ **Het getal 144 000 is een symbool.**

Het getal 144 000 is een symbool. Het getal 3 vertegenwoordigt de Drie-enige God en het getal 4 vertegenwoordigt de hele aarde. Dus, 3 x 4 vertegenwoordigt Gods werk van verlossing die overal op de aarde uitgevoerd wordt en resulteert in Gods volk. Het getal 12 vertegenwoordigt Gods volk in de oudtestamentische periode, vertegenwoordigt door de 12 stammen van Israël (21:12). Het getal 12 vertegenwoordigt ook Gods volk in de nieuwtestamentische periode, vertegenwoordigt door de 12 apostelen (21:14). Het getal 10 vertegenwoordigt volledigheid op de aarde en het getal 1000 (10 x 10 x 10) vertegenwoordigt het absolute volledige getal. Daarom vertegenwoordigt *het getal 144 000 het absolute volledige getal van Gods volk, Gods uitverkorenen, gedurende de oudtestamentische en nieuwtestamentische perioden, vanaf de schepping tot de herschepping van de aarde* (zie Rom 11:25-26).

Het getal is *een evenredig getal* en drukt uit dat er volkomen gelijkheid bestaat en geen reden tot rivaliteit in Gods volk is (m.n. tussen Joodse gelovigen en niet-Joodse gelovigen) (Rom 1:16; Rom 10:12-13; Ef 2:11-22)! Uit Openbaring 14:1-7 leren we dat zij de goede strijd in het belang van Jezus Christus op de aarde gestreden hebben en moeilijk omstandigheden op de aarde hebben meegemaakt vanwege hun geloof.

(5) Verschillende gezichtspunten m.b.t. twaalf stammen van Israël (7:4-8).

Een futurist gezichtspunt. De twaalf stammen van Israël zijn letterlijk de twaalf stammen van het oudtestamentische Israël (Rom 9:6a) (Larkin, Tenney).

De juiste uitleg. De twaalf stammen van Israël zijn figuurlijk of symbolisch het nieuwtestamentische Israël (Rom 9:6b; 2 Kor 6:16-18; Gal 6:14-16; Ef 2:11-22; Ef 3:2-6; Jak 1:1; 1 Pet 1:1) (Greijdanus, Hendriksen, Groenewald). Zij zijn Gods volk, geestelijk Israël, de uitverkorenen die God door Christus door heel de geschiedenis heen bijeenbrengt vanuit de Joden en de heidenen. Zij bestaan uit het absolute volheid (volledige getal) van Gods volk, Gods uitverkorenen gedurende de oudtestamentische en nieuwtestamentische perioden, vanaf de schepping tot de herschepping van de aarde.

(6) Verschillende gezichtspunten m.b.t. de 144 000 (7:4).

Een futurist gezichtspunt. De verzegeling van de 144 000 duidt op de bescherming van het letterlijke getal Joden die op de komende Messias wachten (Mal 4:2; Lk 2:25). Zij worden waarschijnlijk gelovigen in de Messias door de plotselinge verdwijning van de Kerk/Gemeente bij de opname. Zij worden zichtbaar verzegeld op hun voorhoofd aan het begin van de eerste helft van de toekomstige periode van verdrukking na de opname van de Gemeente ten einde hen te beschermen tegen het kwaad en martelingen door de antichrist. Daarom hoeven zij ook niet door de grote verdrukking (tijdens de tweede helft van de periode van verdrukking) heen te gaan. Dit is het standpunt van premillennialisten die geloven in de opname van de Gemeente voor de grote verdrukking (Larkin).

Een tweede futurist gezichtspunt. De verzegeling van de 144 000 duidt op de bescherming van het letterlijke getal Joden die bestaat uit het overblijfsel van Israël. Zij worden verzegeld aan het begin van de tweede helft van de periode van verdrukking na de opname van de Gemeente ten einde hen te beschermen (gedurende de tweede helft van de periode van verdrukking) (7:14; Mt 24:21) vaan het kwaad en martelingen van de antichrist. Dit is het standpunt van premillennialisten die geloven in de opname van de Gemeente in het midden van de periode van verdrukking (Tenney).

Een derde gezichtspunt. De verzegeling van de 144 000 duidt op de bescherming van een klein aantal bevoorrechte christenen. Zij blijven verzegeld gedurende de hele nieuwtestamentische periode ten einde hen te beschermen te midden van hun moeilijkheden tijdens hun speciale bediening voor Christus. Zij zijn een kleiner aantal dan de ontelbare schare in Openbaring 7:9 (Greijdanus). De volgende wordt uit Openbaring 14:1-7 afgeleid. Deze kleine groep christenen strijden de goede strijd voor Christus op de aarde (1 Tim 6:11-12). Zij gaan door vele vervolgingen en verdrukkingen (2 Tim 3:12). Zij zijn vrijgekocht³ van de aarde, d.w.z. zij hebben de banden met de zondige wereld doorgesneden (14:3; zie Mt 10:37-39; Mt 19:27-29). Zij hebben zich niet verontreinigd met vrouwen en zijn “maagden”⁴ gebleven, d.w.z. hebben zich onthouden van elke vorm van geestelijke hoerij en vervuiling door zonden en ongerechtigheid (14:4). Zij volgen het Lam waar Hij ook al gaat, d.w.z. zij zijn bijzonder toegewijd aan Christus en Zijn zaak (14:4). Zij zijn geofferd als “eerstelingen”⁵ aan God en het Lam, d.w.z. zij zijn een bijzonder bevoorrechte groep christenen (14:5). Vergelijk hen met de eerstgeboren zonen onder de andere kinderen en de eerstgeboren dieren onder de andere dieren die speciaal aan God toegewijd werden (Ex 13:2; 22:29-31). Zij zijn “smetteloos”⁶, d.w.z. volmaakt, zonder gebrek of defect, vrij van iets dat hen zou kunnen diskwalificeren in de bediening van God (Ex 12:5; Lev 1:3; 3:1,6; Mt 5:48; 1 Kor 9:27).

Aanmerking. Er is geen Bijbelse grond om aan te nemen dat er een bijzonder bevoorrechte groep christenen zijn. Zijn niet alle oprechte gelovigen in het Oude Testament en het Nieuwe Testament “vrijgekocht” (Gods bezit geworden door het bloed van het Lam ten einde Zijn koninkrijk van priesters te zijn (5:9-10; zie 1 Kor 6:20; 7:23)? Zijn niet alle ware christenen reine maagden⁷ voor Christus (2 Kor 11:2)? Volgen niet alle echte christenen Christus (Lk 9:23)? Zijn niet alle christenen als deel van het klomp deeg heilig, omdat het brood dat als eersteling⁸ geofferd heilig is? Zijn niet alle christenen als takken ingeënt op de heilige wortel van de patriarchen en Christus (de Zaad van Abraham) (Rom 11:16)? Zijn niet alle christenen uitgekozen om “smetteloos”⁹ in de ogen van Christus te zijn (Ef 1:4)?

Het woord ‘eersteling’. Christus is de eersteling van allen die uit de doden opgewekt zullen worden, d.w.z. Hij is de eerste die uit de dood is opgestaan. Dus, het woord is geen aanduiding voor ‘een deel van het geheel’, maar is een aanduiding van prioriteit (de eerste) (1 Kor 15:20,23)! En christenen zijn de eerstelingen van alles wat geschapen werd,

³ ηγορασμενοι (vprp)

⁴ παρθενοι

⁵ απαρχη

⁶ αμωμοι

⁷ παρθενον αγνην (14:4)

⁸ απαρχη (14:4)

⁹ αμωμος (14:5)

d.w.z. van alle mensen die leven zijn alleen christenen Gods volk. Dus het woord 'eersteling' drukt kwaliteit uit (Jak 1:18).

In Openbaring 14:4 vertegenwoordigt het woord 'eersteling' alle christenen die ooit leven en drukt kwaliteit i.p.v. prioriteit uit. Dus, het getal 144 000 kan niet een verwijzing zijn naar een bevoorrecht groep christenen!

De juiste uitleg. De 144 000 is een aanduiding voor de bewaring van de hele Kerk/Gemeente (alle ware christenen) van de eeuwige verdoemenis. Zij worden niet beschermd voor de zegels van verdrukking, vervolging en rampen of voor de bazuinen van oordelen of voor de aanslagen van de antichristenen. Zij worden door heel de nieuwtestamentische periode verzegeld als een teken dat zij voor eeuwig aan God behoren en voor altijd behouden zijn! de 144 000 is dezelfde groep als de ontelbare menigte van openbaring 7:9 (Hendriksen, Groenewald).

DEEL 2. Openbaring 7:9-17. DE HEERLIJKHEID VAN DE TRIOMFERENDE KERK.

Vóór de bazuinen van Gods oordelen geblazen worden en de vier winden van vernietiging toeslaan, mag Johannes een visioen zien van de Triomferende Kerk, het finale doel van Gods volk.

(1) De menigte die niemand kan tellen op de aarde.

7:9 Hierna zag ik en zie. Weer is Johannes ervan bewust dat hij dit deel van het visioen later dan de vorige ontving. Het is niet een eenvoudige voortzetting van de vorige deel van het visioen, maar leidt gemakkelijk tot dit deel van de visioen.

een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen. De grote menigte uit alle naties is een symbool voor de Triomferende Kerk d.w.z., *van alle verlost mensen door heel de wereldgeschiedenis heen*, een ander beschrijving van de 144 000 in Openbaring 14:1-7.

In dit visioen is *het getal* van mededienstknachten en broeders van de zielen onder het altaar in de hemel *volledig geworden* (6:11)! Zij zijn de ontelbare menigte van Abrahams geestelijke afstammelingen uit elke natie op de aarde door alle eeuwen heen (Gen 15:5; Gen 32:12; Gal 3:7-8,26-29).

Zij zijn het gevolg van de verkondiging van "het evangelie van het koninkrijk" als een getuigenis aan iedere natie (Mt 24:14). "Het evangelie van het koninkrijk" is hetzelfde als "het evangelie van genade" (Hd 8:12; Hd 19:8-10; Hd 20:24-25; Hd 28:23,31). *De Triomferende Kerk* bestaat uit heel Gods volk uit de oudtestamentische periode en uit de nieuwtestamentische periode in de hemel (7:15; 21:12,14) ná de één en enige wederkomst van Jezus Christus. Zij komen uit elk groep van mensen op de aarde, ingesloten de afstammelingen van Abraham, Izak en Jakob.

Het feit dat *alle engelen* enz. rondom de troon in de hemel stonden (7:11) bewijst dat alle mensen die ooit verlost zouden worden daar stonden, ingesloten de Joodse gelovigen! Anders zouden wij moeten aannemen dat de engelen die Gods zaak op de aarde dienen nog op de aarde bezig zouden zijn (Heb 1:14) en dan zouden niet alle engelen rondom de troon konden staan! En dan zou ook niet alle christenen om de troon staan.

stond vóór de troon en vóór het Lam. Zij kwamen daar staan en stonden nu *voortdurend* daar voor Gods troon. Dat betekent dat zij *voortdurend* met God omgingen, Hem dienden en deel hadden aan Zijn heerlijkheid.

bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. Hun gewaden symboliseren de feestelijkheid en zegen van de gelegenheid. De kleur "wit" is een symbool van hun gerechtigheid en heiligheid. De palmtakken symboliseren verlossing. Vergelijk John 12:13 met Openbaring 7:10.

7:10 En zij riepen met een luide stem: 'De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!'

"Hosanna" in Johannes 12:13 is een Hebreeuws woord en betekent: "Red ons" (alsjeblijft!)(Ps 118:25; 1 Mac 13:51; 2 Mac 10:7). De verlossing is geen verwijzing naar bevrijding van of bescherming tegen de aanslagen van de antichrist en zijn vervolgingen, maar de verlossing van zonden en al de gevolgen van de zonde (als de heerschappij, slavernij, corruptie, vervuiling, ontwijding, schuld, schande, veroordeling en eeuwigdurende verdoemenis). Deze soort verlossing is het werk van alleen Degene Die op de troon zit. Dezelfde nadruk op verlossing wordt gemaakt in parallelle Bijbelgedeelten: na de val van de draak uit de hemel bij de eerste komst van Christus (12:10) en na de val van Babylon bij de wederkomst van Christus (19:1).

Conclusie.

- De grote menigte van mensen is niet letterlijk de heidenen die zullen gaan geloven in het evangelie (boodschap) over een zgn. toekomstige duizendjarige vrede die naar zeggen door 144 000 Joden gedurende de eerste helft van de toekomstige periode van de grote verdrukking verkondigd gaat worden. Dit is de beschouwing van de futuristen die geloven in de opname van de Gemeente vóór de grote verdrukking vóór het zgn. duizendjarige vrede.
- De grote menigte van mensen is niet letterlijk de universele opname van gelovigen (christenen) in de zgn. opname van de Gemeente in het midden van de toekomstige periode van de grote verdrukking vóór de verschrikkingen van de tweede helft van de grote verdrukking de mensheid overvalt. Dit is de beschouwing van de futuristen die geloven in de opname van de Gemeente in het midden van de grote verdrukking vóór het zgn. duizendjarige vrede.
- De grote menigte van mensen is niet beperkt tot een speciale groep christenen die op de aarde geleden hebben.

- De grote menigte uit elke natie is een symbool voor de Triomferende Kerk, d.w.z., van alle verlore mensen door de hele wereldgeschiedenis heen, een ander beschrijving voor de 144 000 van Openbaring 14:1-7.

(2) De menigte in de hemel.

7:11 En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren (levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. Vanaf dat moment in de heilsgeschiedenis staan alle engelen, de Ouderlingen (oudsten) en de vier levende wezens voortdurend rondom de troon. Het Laatste oordeel heeft net plaatsgevonden voor de grote witte troon van Christus in de wolken van de lucht (Mt 25:31; 1 Tes 4:17) en de aarde stond op het punt vernieuwd te worden (20:11-15). Iedereen die rondom de troon stond aanbaden God, d.w.z., was spontaan en hartelijk toegewijd aan God.

7:12 en zeiden: ‘Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen.’ Zie de zeven lofprijzingen in Openbaring 4:11; 5:12.

(3) De Strijdende Kerk komt uit de grote verdrukking op de aarde.

7:13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: ‘Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen?’ De oudste stelde deze vraag niet omdat hij niet wist waar zij vandaan kwamen, maar om de aandacht van Johannes te vestigen op dit grote wonder, namelijk, dat al deze mensen die eenmaal zondaren en verdoemd waren nu gerechtvaardigd, geheiligd en verlost waren! Johannes vroeg om uitleg.

7:14 En ik zei tegen hem: ‘U weet het, mijn heer’. En hij zei tegen mij: ‘Dezen zijn het die voortdurend uit de grote verdrukking komen’. “Degenen die komen” is een deelwoord in de onvoltooid tegenwoordige tijd die aangeeft dat zij het resultaat zijn van gebeurtenissen over een hele lange periode van tijd.

De grote verdrukking *in deze context* verwijst niet naar “de grote verdrukking” kort voor de wederkomst van Christus (als in Mt 24:21; zie Openb 3:10; 2 Tim 3:1). Het verwijst ook niet naar de eerste helft (de eerste 3½ jaar) van de zgn. grote verdrukking in de bovengenoemde beschouwing van de futuristen. “De grote verdrukking” hier is een verwijzing naar de hele periode tussen de eerste komst en de wederkomst van Christus.

In de vorige paragraaf (7:1-8) verkeert de Strijdende Kerk in verdrukking door heel de nieuwtestamentische periode heen en niet alleen maar kort voor de wederkomst van Christus. De verdrukking is “groot” omdat het zo allesomvattend is: het omvat de verdrukkingen en angsten, beproevingen en verzoeken, kortom het lijden van de Strijdende Kerk door heel de wereldgeschiedenis heen.

Samengevat: “de grote verdrukking” in Openbaring 7:14 bestaat uit de volgende zeven gebeurtenissen:

- de zeven zegels van verdrukking, vervolging en rampen beschreven in Openbaring hfst. 6
- de zeven bazuinen van Gods oordelen beschreven in Openbaring hfst. 8 en 9
- de zeven donderslagen die in Openbaring hfst. 10 genoemd worden
- de vervolging van de twee getuigen door het beest, de stad en de bewoners van de aarde in Openbaring hfst. 11
- de vervolging van het mannelijke kind, de vrouw en haar nageslacht door de draak in Openbaring hfst. 12
- de aanvallen van het beest uit de zee en het beest uit de aarde in Openbaring hfst. 13
- en de aanvallen van het beest met de zeven koppen en de vrouw die op hem zit in openbaring hfst. 17

Gelukkig blijft de Kerk niet voor eeuwig de Strijdende Kerk, omdat God door heel de nieuwtestamentische periode de christenen uit de grote verdrukking op de aarde naar de hemel brengt, waar zij de Triomferende Kerk worden! De Triomferende Kerk is hier het beeld van het volle getal (de volheid) van mensen die uit elke natie in de wereld behouden werden (zie Rom 11:25-26) net voordat zij op de nieuwe aarde neerdalen als het Nieuwe Jeruzalem (21:1).

en zij hebben hun gewaden eens en voor altijd gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Deze zijn allen oprechte christenen die vertrouwen op het volbrachte verlossingswerk van Christus voor hen en in hun plaats aan het kruis (1 Jh 1:7; Heb 9:14). In zichzelf zijn christenen “zondaren” en hun beste werken zijn “een bezoedeld kled” (Jes 64:6). Maar christenen hebben vergeving van al hun zonden ontvangen (Mic 7:18-19) en hun kleding is wit geworden als sneeuw (Jes 1:18)! Christenen zijn allemaal uit genade gered!

(4) De Triomferende Kerk wordt door Christus gehoord in de hemel.

7:15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. De christenen die uit de grote verdrukking komen dienen God dag en nacht in Zijn tempel in de hemel d.w.z. direct in Zijn tegenwoordigheid. Gods tempel in de hemel is niet een letterlijke tempel, maar *een symbool* voor Zijn woonplaats. De hemel is waar God (Christus) is.

En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Dit is een beeld van de meest vertrouwelijke omgang met God (21:3). God spreidt Zijn tegenwoordigheid en nabijheid als een tent over de christenen en zij wonen voor eeuwig in de directe tegenwoordigheid van de Levende God (Ps 27:4-5; Ps 91:1-16; cf. Isa 8:14)!

7:16 Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. De beloften die God gedaan heeft aan het overblijfsel in Israël gedurende de oudtestamentische periode (Jes 49:10), zal Hij heel zeker vervullen aan Zijn volk in de hemel vóór de wederkomst van Christus en aan Zijn volk op de nieuwe aarde

ná de wederkomst van Christus (2 Kor 1:20)! De dreigementen die God gedaan heeft aan de mensen die zich niet bekeerden in Israël gedurende de oudtestamentische periode, zal Hij uitvoeren ten opzichte van de mensen van alle naties op de aarde (1 Kor 10:6-11). *Negatief bekeken*, bestaat hun verlossing daarin dat zij nooit meer zullen lijden (Jes 65:13). Alles wat hen fysiek en geestelijk zou kunnen bedreigen zal helemaal afwezig zijn.

7:17 Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. *Positief bekeken*, bestaat hun verlossing daarin dat Christus hen zal weiden en dat zij de volheid van het eeuwige leven (Jes 55:1; Jh 7:38-39) zullen genieten. En “God zal alle tranen van hun ogen afwissen” (Jes 25:7; Openb 21:4) betekent dat niets dan alleen maar volmaakte vreugde, zegeningen, heerlijkheid, vertrouwelijke omgang met God en het meest overvloedige leven voor eeuwig zal blijven. Wanneer zij in Gods tegenwoordigheid treden zal Hij ervoor zorgen dat zij al hun wonden, gekwetstheid, pijn en lijden van vroeger zullen vergeten.

(5) Verskillende gezichtspunten m.b.t. de grote menigte (7:9).

Een futurist gezichtspunt. De grote menigte uit elke natie is letterlijk de grote massa heidenen die gelovigen in de Messias zullen worden door de prediking van het evangelie (goed nieuws) van het duizendjarige vrederijk door de 144 000 Joden gedurende de eerste helft van de toekomstige periode van grote verdrukking. Dit is het standpunt van de premillennialisten die geloven in de opname van de gemeente voor de grote verdrukking (Larkin).

Een tweede futurist gezichtspunt. De grote menigte uit elke natie is letterlijk de universele opname van de gemeente (alle christenen) in het midden van de periode van verdrukking voordat de verschrikkingen van de tweede helft van de periode van verdrukking op de mensheid losbarsten. Dit is het standpunt van premillennialisten die geloven in de opname van de Gemeente in het midden van de periode van verdrukking (Tenney).

Een derde gezichtspunt. De grote menigte uit elke natie is figuurlijk voor de Triomferende Kerk, d.w.z de verlost en door alle eeuwen heen, een groter aantal dan de 144 000 verzegelden uit Openbaring 14:1-7 (Greijdanus). Het bestaat uit verlost en uit alle volken ingesloten Israël, niet alleen uit toegewijde christen dienaren, maar ook uit gewone christenen, die niet allen de verdrukkingen, vervolgingen en rampen van de 144 000 zullen meemaken.

De juiste uitleg. De grote menigte uit elke natie is figuurlijk de Triomferende Kerk, d.w.z. alle mensen die door heel de wereldgeschiedenis behouden zijn, een ander beschrijving van de 144 000 van Openbaring 14:1-7 (Hendriksen, Groenewald).

(6) Verskillende gezichtspunten m.b.t. de grote verdrukking (7:14).

Een futurist gezichtspunt. de grote verdrukking bestaat uit de eerste helft (de eerste 3½ jaar) van de periode van verdrukking (Larkin).

De juiste uitleg. De grote verdrukking (7:14) bestaat uit de hele periode tussen de eerste komst van Christus en Zijn wederkomst (Hendriksen).